

Resen Kirke og Sogn



Nr. 1, 31. årgang

December 2015, januar og februar 2016

Sognepræst

Helga Ørgaard
Resen Præstegård
Kirkevej 25
Tlf.: 97 52 18 06
email: hoen@km.dk
Træffes efter aftale
(undtagen mandag)

Graver

Kristen Faarkrog
Dølbyvej 140
Tlf.: 97 52 79 10
Mobil: 23 66 18 06
Træffes bedst kl. 12 - 13
eller efter aftale
(undtagen mandag)

Organist

Karen Skovbjerg
Tlf.: 30 33 98 10
email: karenskovbjerg@energimail.dk

Kirkesanger

Anna Thomsen
Tlf.: 97 52 36 22

Kirke- og kulturmedarbejdere

Tina Damholt
Tlf.: 30 24 84 22
email: td@km.dk

Mette Thybo Jensen

Tlf.: 23 67 41 77
email: mette@skivesogn.dk

Formand for menighedsrådet

Svend Sandfeld
Tlf.: 97 52 49 12
email: svendsandfeld@mail.dk

Regnskabsfører

Mads Holm
Tlf.: 97 52 20 60

Kirkeværg

Eigil Bach
Tlf.: 97 52 50 90

Resen Sognehus

Gudrun Saugbjerg
Tlf.: 97 52 38 36
Marianne Sikjær Søndergaard
Tlf. (mobil) 22 32 22 72

Kirkekontorleder

Bent E. Jacobsen
Tlf.: 97 52 01 46

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Tlf.: 97 52 06 44

Begge Kontorer:

Reberbanen 19, Skive

Kontortid:

Mandag-onsdag og fredag: 9 - 13

Torsdag: 13 - 17

Resen Kirkes hjemmeside

www.resensogn.dk

På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om sognets kirke, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenester og øvrige aktiviteter samt de sidste numre af kirkebladet.

Kirkebil

bestilles hos "Byens Taxa" på tlf.: 97 52 47 00.

Kirkebladets redaktion

Helga Ørgaard (ansvarshavende)
Tina Damholt
Svend Sandfeld

Forsiden

Mod vest

Datoer for menighedsrådsmøder

10. december, 28. januar, 25. februar

Vær velkommen...

I dag har jeg løbet en halv maraton, cyklet 30 km, trænet armmuskler i fitnesscentret, fremstillet hjemmelavet blommemarmelade samt serveret nybagte boller for familien. Sådant skrev en 35-årig kvinde på Facebook. Og hun inkasserede "likes" som aldrig før. Facebookbekendtskaberne stod i kø for at synes godt om hendes aktiviteter. Kun få opfattede, at det var en joke. Hun havde hverken løbet eller trænet eller syltet eller bagt den dag – havde blot haft lyst til at punktere de glansbilleder af menneskers liv og præstationer, som findes i så rigt mål på de sociale medier.

Hermed ikke sagt et ondt ord om Facebook som sådan. Brugt ordentligt kan Facebook være et fornuftigt "mødested," men det er selvsagt en redigeret virkelighed,



man møder der. Trods de mange ord og billeder, er det kun en lille del af den menneskelige virkelighed, vi ser her, og det er begrænset, hvad der her siges om, hvordan vi får modet til at være de mennesker, vi er.

Vender vi os i stedet til præst og psykoterapeut Bent Falk, siger han, at modet til at være menneske, det viser sig atter og atter i praksis at være modet til at udholde skam og skyld; det er modet til at leve med risiko for tab af kærlighed, når facaden krakelerer.*

Det er ikke moderne at vedgå hverken skam eller skyld – ikke desto mindre fylder både skyld og skam meget i vores tilværelse. Mange psykologer mener, at der er for megen skam i vort samfund, mens mange sociologer siger, at der er for lidt! Skyld og skam kan ligne hinanden – og dog skal vi skelne mellem dem. Skam har med vores væren at gøre;

det vedrører det, som vi er, mens skyld vedrører vores gøren; her er fokus på de handlinger, vi foretager os med konsekvenser for andre.

I en facadevirkelighed, som den vi så ofte møder på de sociale medier (samt i mange andre sammenhænge!), siges der ikke meget om skam og skyld direkte. Men når vi er så optagede af at tage os ud til vores fordel, er det så for at dække over, hvad vi bærer på af skam og skyld?

Hvor kan vi være med alt det, vi bærer på – uafkortet og ubeskåret? Og hvor kan vi få lov at lægge det fra os og ikke bare gemme det væk?

Går vi til Det nye Testamente, siger Jesus ikke, at vi først skal komme til ham, når vi lever op til diverse idealbilleder. Hos ham er vi ikke først velkomne, når vi har løbet og trænet i fitnesscentret og er blevet slanke og stærke; her er vi ikke først velkomne, når eksamenspapirerne er fine, lønnen høj, haven velholdt og børnene er ny friserede. Jesus siger noget helt andet; han siger: "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile." (Mattæus 11,28). Her skal vi ikke først demonstrere vellykkethed – her skal vi være velkomne, som dem vi nu engang er. Det selvbillede, som kan blive



Fortsættes på side 4

enhvers afgud, skal vi ikke længere klamre os til. For Jesus er ikke Facebook – det vi skammer os over, skal ikke skille os fra ham.

Livet er dog andet og mere end forsøg på at leve op til skiftende tiders idealer!

1. søndag i advent begynder et nyt kirkeår. Og vi byder det nye år velkommen ved at synge ”Vær velkommen Herrens år...” (nr. 74 i salmebogen). Den salme fortæller, at Jesus fødes i mørket julenat, opstår fra de døde påskemorgen og at Guds Ånd kom herved pinsedag. Her begynder vi i vinterens og natens mørke og går via forår og morgen frem til sommer og dag – vi bevæger os altså længere og længere frem i lyset.

Når lyset er fra Gud, skal hverken skyld eller skam gemmes væk i mørket. Skylden skal frem i lyset, så den kan tilgives og skammen skal elskes bort.

Adventstidens liturgiske farve er lilla. Den lilla farve fortæller os, at det er tid til eftertanke. Og vi gør hinanden en stor tjeneste, om vi undlader at kvæle adventstiden i julestress og indkøbsræs.

Ca. en måneds tid efter det nye kirkeårs begyndelse begynder det nye kalenderår. Og det nye kalenderår bydes velkommen med en



anden salme på samme melodi og et vist sammenfald af ord: ”Vær velkommens herrens år...” (nr. 712 i salmebogen)

I denne salme kaldes Gud for Sandheds Gud, Nådens Gud, Fredens Gud og Fader-Gud. Gud er netop vores himmelske Far ved – midt i al ufred – at sende os sin fred ved at kende sandheden om vores skyld og skam og dog se til os i nåde. Han lyser sin velsignelse over dig ved at sige: ”Mit barn, vær velkommen!”

H.Ø.

* Bent Falk: Kærlighedens Pris II

Ændring af tidspunkter for gudstjenester

Som det fremgår af gudstjenestelisten på bladets bagside, er der ændret en smule ved klokkeslæt for gudstjenester i Resen. I mange år har det ligget fast, at der afholdtes gudstjenester i Resen søndag kl. 10. Ligeledes har der været et fastlagt samarbejde mellem præsterne i Skive Sogn og præsten i Resen.

Grundet strukturelle ændringer i provstiet vil der fra januar 2016 være et samarbejde mellem præsten i Hem, Hindborg og Dølby og præsten i Resen.

Det betyder, at der skal skabes plads til, at præsterne kan holde to gudstjenester søndag formiddag, hvorfor søndagsgudstjenester i Resen nogle gange fremover vil begynde kl. 9.00, dog oftest kl. 10.15. Gudstjenester kl. 9.00 vil være uden altergang. Morten Rydal har allerede i en årrække været tilknyttet Resen Sogn, idet han varetager gudstjenesterne på Plejecenter Marienlyst.

Klokken på Marienlyst

Klokkens klang lød ude og inde for alle tilstedeværende på Marienlystcentret, da den nye klokke kaldte til gudstjeneste første gang torsdag d. 5. nov. kl. 10.15.

Som første medlem af klokkerlauget ringede Leif Kristiansen med den nye klokke. Klokken er ophængt i en klokkestabel, som er placeret midt i gårdhaven. Klokkestablen er et eksempel på smukt, godt og solidt håndværk, som sjældent ses i vores industrialiserede tid. Den er fremstillet af lærer og elever på Produktionshøjskolen Marienlyst. Udgifterne er betalt af Resen Menighedsråd og her er således tale om et samarbejde mellem Plejecenter Marienlyst, Produktionshøjskolen Marienlyst og Resen Menighedsråd.

Både beboere, pårørende, elever, lærere og menighedsrådsmedlemmer deltog i gudstjenesten, som Morten Rydal forestod. Efterfølgende var der kirkekaffe til alle tilstedeværende.

At et sådant samarbejde kan lade sig gøre, viser, at vores lokalsamfund ikke er uden sammenhængskraft.

H.Ø.



Arrangementer i kirke og sognehus

Søndag d. 29 nov.

Første søndag i advent er der kirkekaffe i sognehuset efter gudstjenesten.

Torsdag d. 3. dec. kl. 14.30

er der eftermiddagsmøde i sognehuset med musik, sang og oplæsning ved Gertrud og Jørgen Kudsk.

Onsdag d. 9. dec. kl. 19.30

synges julen ind i Resen kirke. Vi skal synge både adventssalmer og julesalmer. Kirkens eget kor medvirker under Karens Skovbjergs ledelse. Efterfølgende er der kaffe og te i sognehuset.

Søndag d. 10. jan.

er der kirkefrokost i sognehuset efter gudstjenesten. Her åbner en ny udstilling med billeder af Jens Ahlgren, Egeris.

Torsdag d. 14. jan. kl. 14.30

"Det er sejt at være præst" ved Henry Vestergaard, Resen. Henry Vestergaard har arbejdet som præst i mere end 40 år. Han fortæller: Ordet "sejt" har to betydninger. Oprindeligt betød det noget, der var svært. "Det lange seje træk" udtrykker, at det er "op ad bakke." Det er noget, som koster slid, måske afsavn og afkald. Men det har også en anden betydning. Det kommer nok af, at når man har klarret det seje, så er man pludselig selv sej, og så går glidningen videre, at noget kan være sejt, d.v.s. noget godt, stort og behageligt, og det er mest sådan jeg tænker." Henry Vestergaard har været helt bevidst om, at han skulle være præst, fra han var seks år. I et landbohjem i en trængt situation var kirken for Henry og hans familie noget stort og betydningsfuldt, der løftede hverdagens krav op i en højere sfære. Hans far var netop død fra otte børn og

den ældste søn begyndte i en alder af 16 år at bestyre gården sammen med mor. Familien tilhørte ikke den lille flok men den store flok, præget af Indre Mission. Der var en god og tryk atmosfære i hjemmet, hvor Vestergaards mor var særdeles kompetent både hvad angik landbrug, husholdning, skolegang og politik! Det lange, seje træk var alle med i. "Der var sejt" i Vestergaards barndomshjem! Som Vestergaard blev ældre, var han ikke i tvivl om kristendommen men nok om sig selv - om han nu var "ret vendt" i forhold til det at være præst og i forhold til Gud? Han taler om at stole mere på Guds kærlighed og mindre på sin egen og udtaler: "Det med at forholde sig til Gud - det var og er nok et sejt træk."

Onsdag d. 20. januar kl. 19.30

"Stodderbarn på tur – film med introduktion." Denne aften får vi i sognehuset besøg af filminstruktør og filmkunstner Nønne Katriene Rosenring. Nønne er uddannet fiktionsinstruktør fra Den Danske filmskole i 2007. Hun har altid gået sine egne veje med sine film. "Stodderbarn" er et projekt, som tog sin begyndelse i 2005 og har således en tilblivelsesproces på 10 år. Fortællingen tager udgangspunkt i Nønnes eftersøgte far, der har





levet et hårdt og broget liv, bl.a. som lande-vejsridder på de danske landeveje. Stodderbarn er dog andet og mere end historien om Nønne og hendes far. Det er også en fortælling, som lægger op til refleksion over vores individuelle valg og fælles normer som mennesker i et samfund, der hylder materialisme, vækst og konkurrence. "Stodderbarn" bliver præsenteret af Nønne selv, der også fortæller om sine egne livsvalg. Nønnes familie eksperimenterer blandt andet med gaveøkonomi og selvforsyning i et liv i byen og hun fortæller om de erfaringer, som følger med at træde ud af mængden og gå andre veje. Nønne Katrine Rosenring har siden 1998 skrevet og instrueret over 40 kortfilm.

Søndag d. 7. feb. kl. 10.15

er der børne- og familiegudstjeneste i Resen Kirke. Det er fastelavn og efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller i sognehuset. Kom gerne udklædte.

Torsdag d. 11. feb. kl. 14.30

Livsfortællinger om mennesker, jeg mødte på Fur, Østerbro og Ramallah på Vestbredden i Palæstina" ved Lone Ladegaard, Holstebro.

Onsdag d. 24. feb. kl. 19.30

Hvad er det egentlig danskerne tror på, hvis de da overhovedet tror på noget? Hvad er det for en kirke, der danner rammen om den største del af befolkningen i Danmark i dag? Og hvad er fremtiden for folkekirken i Danmark i dag? Det er nogle af de spørgsmål, som religionsforsker og leder af center for Samtids-Religion Marie Vejrup Nielsen tager fat på i sit oplæg denne aften.



VOK – Viden Om Kristendom

Viden om kristendom er initiativet til folkekirkelig voksenundervisning på Skive-egnen. Viden om kristendom er undervisning og samtale, og velkommen er enhver med nysgerrighed og interesse! Bemærk, at vi er gået over til aftenmøder!

Den spanske inkvisition

HISTORISK AFTEN

Tirsdag 12/1 2016 kl. 19:30 i Hem præstegård v/ sognepræst Morten Rydal



Blodtørstige bødler, rustne torturinstrumenter, klirrende lænker, iskolde forhørsledere og flammende kætterbål. I film og romaner skildres Den Spanske Inkvisition ofte som en slags middelalderlig forløber for Gestapo eller KGB. Og vist stod Inkvisitionen i årene 1478-1826 bag mange af de berygtede kætterafrændinger, men nøgternt set var Inkvisitionen nok en del bedre end sit rygte. Efter nogle korte strejftog i Inkvisitionens historie skal vi stille skarpt på dens virke og opbygning. Sidst men ikke mindst skal vi efterprøve en vaskeægte historisk kættersag.

Hvad kan bo i menneskehjertets mørke?

AFTEN I GODT SELSKAB

Tirsdag 2/2 2016 kl. 19:30 i Resen sognehus

v/ sognepræst Helga Ørgaard

Vi kender Martin Luther som omstyrteren. Manden, der hamrede tesaerne op på Wittenbergs kirkedør, så selvfærdig hellighed aldrig blev helt sig selv igen. Men kender vi også Luther som præsten og den nænsomme sjælesørger? Vi dykker ned i Luthers breve og prædikener og møder et menneske af kød og blod og med hjerte. Præsten, der kunne tale til fyrste og nabo med trøst, formaning og oplivelse og altid som et menneske, der selv kendte menneskers vilkår.



Juleindsamling til Skive menighedshjælp (Resen Sogn, Skive Sogn og Egeris Sogn)

Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om støtte til den forestående uddeling. Vi håber, at denne indsamling også i år må give et godt bidrag til juleuddelingen.

Bidrag kan afleveres på kirkekontoret,
Reberbanen 19, SPAR NORD
konto 8500-266-02-13964 eller
til en af byens præster.



Nytårgudstjeneste i Resen kirke

Torsdag d. 31. december kl. 15.30

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at ønske hinanden et godt nytår med champagne og kransekage.



Konfirmations-forberedelse 2015/2016

Vores yngste datter, Line, skal konfirmeres d. 22. april 2016. Sognepræst Helga Ørgaard har spurgt os, om vi vil give vores svar på, hvad vi som forældre regner med, at Line får med sig fra konfirmationsforberedelsen. Det vil vi gerne.

Da Line er vores 3. barn har vi jo reflekteret over det før, men udlært bliver man aldrig! Alle vore børn er døbt i Resen Kirke, og opdragelsen er, som i de fleste hjem, baseret på kristne værdier. Line har således et godt kristent fundament at bygge videre på.

Til konfirmationsforberedelsen er det imidlertid vigtigt for os, at hun sammen med jævnaldrende får styrket sit kendskab til kristendommen, så hun bliver rustet til at klare de store eksistentielle spørgsmål i livet, som alle mennesker på forskellige tidspunkter i deres liv skal forholde sig til.

Et andet væsentligt element i konfirmationsforberedelsen er, at Line får kendskab til kirkebygningen og kirkens rum. Hvad foregår ved alteret, på prædikestolen, ved dø-

befonten, våbenhuset osv. Hvilken historie fortæller altertavlen? Det er vigtigt, at kende kirkernes historie og tradition for selv at kunne forme "sit eget rum", hvor man kan placere sin kirke.

Der udover er det vigtigt for os, at Line får styrket sit kendskab til ritualerne i kirken. Hvorfor ringer man med klokkerne? Hvornår kimes der? Hvad er bedeslag, og hvor mange er der? Hvilke bønner bedes og hvorfor? Prædiken? Nadver? Velsignelse? Det skaber tryk i stedet for forvirring, når man kender rammerne for de kirkelige handlinger, herunder gudstjenesten.

Da vi gik i skole, sang man morgensang, inden man gik i gang med skoledagen. Det vil sige, at vi gennem de 9-10 år, vi gik i folkeskolen, fik lært de væsentligste danske sange og salmerne. Det mangler børnene i dag, da morgensang på stort set alle folkeskoler er sparet væk – synd, da det var en god start på dagen. Den intensive træning, vi fik under morgensangen, kan ikke nås på knapt et års





konfirmationsforberedelse. Og derved kommer man til at mangle noget i sin opdragelse.

Alligevel håber vi, at de unge får lært de vigtigste salmer – og de fleste kan heldigvis julesalmerne!

Som en særlig oplevelse for konfirmanderne i Resen, arrangerer sognepræsten en udflugt til Viborg, hvor man blandt andet besøger Viborg Domkirke. Det synes vi er et fantastisk godt tilbud til de unge, hvor de får mulighed for at udforske hhv. en historisk domkirke og de forskellige kirkerum.

Som et led i forberedelsen bliver de unge bedt om at deltage i min. 8 gudstjenester, og det er jo en glimrende måde at lære kirken godt at kende på, samt at få styr på ritualerne

Herefter er der selvfølgelig selve konfirmationen.

Konfirmation betyder som bekendt bekræftelse. Konfirmanden bekræfter sin dåb, og mao. bekræfter den unge den pagt, som forældrene har indgået på barnets vegne, da det endnu ikke selv kunne bekræfte noget som helst.

Det er væsentligt, at den unge gennem forberedelsen bliver klar til selve konfirmationen, som gerne skal være en højtidelig dag,

hvor man sammen med familie og gode venner af familien fejrer dagen.

Da vi selv blev konfirmeret, fik man tildelt et konfirmationsord af præsten. I dag udvælger den kommende konfirmand selv et konfirmationsord, og det gør, at den unge tager ejerskab, og at det i de fleste tilfælde bliver mere personligt. Det er en positiv fornyelse.

Det er vigtigt for os som forældre, at den unge bliver klar via forberedelsen til at bekræfte dåben. Det sker en sjælden gang i mellem, at en ung starter på konfirmationsforberedelse og kommer til den erkendelse, at vedkommende ikke er i stand til at gennemføre konfirmationen. Så har man jo som præst stadig gjort sit arbejde, og man har gjort den unge i stand til at træffe en vigtig beslutning.

Hele familien glæder sig til konfirmationen, og der bliver da også tid til at snakke om frisurer, sko, kjole, gaveønsker, for konfirmation er jo rigtig mange elementer, som samles i et oplevelseskræmmerhus, som bliver udleveret på konfirmationsdagen :o)

*Skive, d. 1. november 2015,
Lars Kjeldgaard og Margrethe Busk Nielsen,
forældre til Line Kjeldgaard*

Tak til Bodil

Siden den 1. april 2008 har Bodil Kristensen på allerbedste vis varetaget rengøringen i Resen Sognehus. Desværre slår kræfterne ikke helt til mere, så hun har måttet frasige sig opgaven pr. 1. november 2015.

Fra den allerførste dag stod det klart, at vi havde fået en energisk, grundig og samvittighedsfuld ambassadør til værn for husets fysiske standard, hvad vi stadig nyder godt af.

Bodil har i hele forløbet afskyet enhver form for slendrian og skødesløshed, som er blevet påtalt på hendes kontante facon. Det

er under alle omstændigheder gjort i respekt for stedet og for andres funktionsområder, så vi har kunnet udveksle synspunkter og i fællesskab sammensat samværsregler, som har styrket en god oplevelse for husets mange brugere.

Bodil kan karakteriseres som en "gjæv" pige, der er klar i mælet, og som man ved, hvor man har, og vi vil savne hende på stedet, idet vi udtrykker en stor tak for den solide indsats med de bedste ønsker fremover.

Svend Sandfeld

Velkommen til Frederikke

Stafetten efter Bodil er nu taget op af Frederikke Sikjær Søndergaard, Mariannes datter, som vi har kendt i en længere periode som sin mors dygtige medhjælper, når der har været brug for en ekstra indsats ved større arrangementer i Resen Sognehus. Det har Frederikke gjort rigtig godt under professionel vejledning af sin mor.

Vi er ikke i tvivl om, at Frederikke vil gøre sit bedste for at leve op til varetagelse af den standard, som Bodil har været eksponent for.

Velkommen til Frederikke.

Svend Sandfeld



Fastelavnsgudstjeneste

Resen Kirke søndag d. 7. februar
kl. 10.15

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning
og fastelavnsboller i Sognehuset.

Vi håber, børnene møder udklædte!

Resen Menighedsråd



Babysalmesang i Skive Kirke

Tirsdag d. 12. januar kl. 9.30 starter et nyt hold babysalmesang.

Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker.

Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt og organist Karen Skovbjerg glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær.

Efter babysalmesang i kirken går vi over i sognegården til en kop kaffe og hyggeligt samvær.

Tilmelding: td@km.dk tlf. 3024 8422
eller karenskovbjerg@energimail.dk
tlf. 3033 9810.



Noget om kærlighed og sorg

» Hvis to mennesker elsker hinanden, så kan det kun ende ulykkeligt. Selvom de elsker hinanden til det sidste, så dør de ikke samtidigt. Den ene efterlader en smerte hos den anden, så ulykken er indbygget.... Jeg kan ikke elske uden at vide, at ulykken bor i at sige Ja. Men hvis det kan få en til at mene, at man skal lade være med at binde sig, så vil jeg svare: Tværtimod. Skynd dig at få noget, du kan blive ulykkelig over!«

Sådan udtrykte Johannes Møllehave sig i et interview kort efter, at han havde mistet sin kone. Dermed gør han det klart, at sorg ikke er en sygdom, men den pris vi betaler for, at et menneske er vigtigt og betydningsfuldt for os. Man sørger, fordi man har elsket. Kærlighed kan hverken købes eller sælges – alligevel har den en pris. Sorg er kærlighedens pris. Sorg er kærlighed, man ikke kan komme af med. Spørg den sørgende, om han eller hun ville have undværet at kende det menneske, han eller hun har mistet for at kunne have været sparret for sorgen eller smerten?

Sorg er en del af livet, som ikke bare kan behandles væk – det er ikke noget, vi kommer over, men noget vi går igennem, og som vi bærer med os.

Sognepræst Lise Trap sammenligner vores uforudsigelige tilværelse med en DNA-streng bestående af to strenge, som løber parallelt med hinanden holdt sammen af korte bånd. På lignende vis løber både glæde og sorg gennem vores liv – det ene er ikke uden det andet. Vi lever i mørke og dødens skygge, som J.Chr. Hostrup skrev i julesalmen: ”Julbudet til dem, der bygge...” (DDS 129) Når der tales sandt om menneskers liv, så males der hverken en reklame eller et glansbillede; så skal det hele med: både glæde og sorg, mørke og lys.

H.Ø.



Program for Indre Mission

Christiansgade 6 · www.skiveim.dk

Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Sognegården, Reberbanen 19

December:

Tirsdag d. 1. kl. 19.30
Adventsfest / fællesmøde
v/sognepræst Simon Møller Olesen, Borris og Faster.

Mandag d. 7. kl. 19.30
Julemøde v/missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing.

Mandag d. 14. kl. 9.30
Formiddagsmøde v/pastor Ove Mølgaard, Skive.

2016

Januar:

Fredag d. 8. kl. 18.00
Nytårsfest / fællesspisning for alle aldre.

Kl. 19.30
Ungdomskonsulent Filip Torp Kildeholm, Aarhus. Emne: "Tid og prioriteringer".

Mandag d. 11., torsdag d. 14. og fredag d. 15. kl. 19.30
Evangelisk Alliances bedeuge i private hjem.

Tirsdag d. 12. kl. 19.30
holdes det i Sognegården. Onsdag ingen møde.

Mandag d. 25. kl. 9.30
Formiddagscafé.

Torsdag d. 28. kl. 19.30
Møde sammen med Menighedsrådet. Sognepræst Jim Sander Christensen, Thyborøn taler over emnet: "Fra bankrøver til præst – en levnedbeskrivelse".

Lørdag d. 30. kl. 13.30
Kvindedag v/Elin Dahl Østermark, Hammerum. Emne: "Der er altid lys bag skyerne".

Februar:

Herefter holdes møderne i det nye missionshus Christiansgade 6.

Lørdag d. 6. kl. 10.00
Indvielsesreception af det nye missionshus. Den røde snor klippes m.v.

Kl. 19.00
Indvielsesfest, tale v/ Indre Missions formand Hans Ole Bækgaard, Aarhus.

Søndag d. 7 kl. 10.00
Festgudstjeneste i Skive Kirke v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.

Mandag d. 8. kl. 9.30
Formiddagsmøde v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.

Onsdag d. 10. kl. 19.30
Møde v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev.

Mandag d. 22. kl. 9.30
Formiddagscafé.

Onsdag d. 24. kl. 18.00
Generalforsamling med fællesspisning.

Mandag d. 29. kl. 19.30
Møderække begynder v/ missionær Henri Jensen, Silkeborg.



Gudstjenesteliste Resen Kirke

29. november	1. søndag i advent, H.Ø. Kirkekaffe	10.00
6. december	2. søndag i advent, H.Ø.	10.00
13. december	3. søndag i advent, Mads H. Callesen	10.00
20. december	4. søndag i advent, Jesper Hornstrup	10.00
24. december	Juleaften, H.Ø.	14.00
	Juleaften, H.Ø.	15.15
	Juleaften, H.Ø.	16.30
25. december	1. juledag, H.Ø. messingblæser medvirker	11.00
26. december	2. juledag, H.Ø.	10.00
27. december	Julesøndag, Natalia Packert Andresen	10.00
31. december	Nytårsaften, H.Ø. Champagne og kransekage i våbenhuset	15.30
3. januar	Helligtrekongers søndag, H.Ø.	10.15
10. januar	1. søndag efter helligtrekonger, H.Ø. Kirkefrokost	10.15
17. januar	Sidste søndag efter helligtrekonger, H.Ø.	10.15
24. januar	Septuagesima, Morten Rydal	9.00
31. januar	Seksagesima, H.Ø.	10.15
7. februar	Fastelavn, børne- og familiegudstjeneste, Tina Damholt, H.Ø. Tøndeslagning i sognehuset	10.15
14. februar	1. søndag i fasten, H.Ø.	10.15
21. februar	2. søndag i fasten, Morten Rydal	9.00
28. februar	3. søndag i fasten, H.Ø.	10.15
6. marts	Midfaste, Tina Damholt og H.Ø. Børne- og familiegudstjeneste Afslutning med minikonfirmander	10.15

